

26 MAART



Zie ik maak alle dingen nieuw

Gij werkt aan ons—wij liggen in Uw sterke handen
als speelgoed, door een kinderhand kapot gemaakt,
als een beduimd boek, met omgekrulde randen,
een poppehoofd, dat van de romp is losgeraakt.

Is dit geschonden leven nog voor U van waarde?
Waarom geeft Gij die schaamle stukken nog een kans?
Er is zo weinig van de hemel hier op aarde,
en wat gelijmd is, krijgt nooit meer zijn oude glans.

-Wat Ik wil laten leven, dat zal nimmer sterven;
Wie eenmaal door Mijn Scheppershand is aangeraakt
Bestaat voor Mij niet meer uit waardeloze scherven,
Want zie, Ik zeg u: Ik heb alles nieuw gemaakt!-

Nel Benschop