

“Van het donker naar het licht”, een expositie van Daniel Tavenier in de Dorpskerk van Voorschoten



Daniel Tavenier (1964) woont en werkt in Noordwijk als modern ambachtsman, docent en kunstschilder.

Hij is oprichter van de Rode Schuur in 2021, gevestigd in twee oude bollenschuren op zijn erf. Een plek waar kunst, cultuur en ambacht samen komen. U kunt daar van alles over vinden op de website www.derodeschuur.com en u gratis abonneren op de rondschrijfbrief.

Informatie over Daniel Tavenier en veel kunstwerken zijn te vinden op de website www.danieltavenier.com

Eind 2020, voordat de Rode Schuur in het leven wordt geroepen, overlijdt Daniel's vrouw Carolien. Zij maakte iconen en exposeerde samen met Daniel, vooral in kerken, ook eenmaal hier in de Dorpskerk.

Er breekt een donkere (rouw)periode aan in het leven van Daniel, die achteraf goed zichtbaar is in zijn kunstwerken. Langzaam wordt het lichter aan het einde van de donkere tunnel. Daniel schildert zich een weg terug van het donker naar het licht en naar het leven hier en nu. Of beter gezegd: het licht keert langzaam terug in zijn leven, en het werk wat hier hangt getuigt daarvan.

Dit is het eigenlijke thema van deze tentoonstelling en van de kunstwerken van de afgelopen vier jaar, aangevuld met een passende selectie schilderijen van vóór die tijd waarin ook licht en donker een rol spelen.

De kunstwerken hebben een eigen zelfstandige plek gekregen in deze prachtige kerk. Ze staan nu op zichzelf. De chronologische volgorde is bewust doorbroken. De tentoonstelling stelt op deze manier de vraag waar u zichzelf bevindt en wat u persoonlijk aanspreekt of herkent. Want volgens Daniel is het leven een persoonlijke en unieke reis en zijn wij reizigers of pelgrims onderweg. Soms is die weg donker en moeilijk, dan weer zonnig en licht.

Daniel heeft weer iemand mogen vinden met wie hij nu zijn leven deelt: zijn lieve vriendin Lisette. Samen zetten zij zich in voor kunst, ambacht en cultuur in Noordwijk. Dankzij de inzet en het organisatietalent van Lisette is De Rode Schuur tot grote bloei gekomen. Zij heeft ook een mooie website gemaakt van Daniel als kunstschilder, met veel kunstwerken en informatie: www.danieltavenier.com ; zeer de moeite waard om te bezoeken.

Deze tentoonstelling krijgt over enige tijd een vervolg. Vlak voor Pasen gaan deze kunstwerken weer weg en komen daar iconen van Daniel en zijn (overleden) vrouw Carolien voor in de plaats. Daarin zal het Paasthema centraal staan.

Daniel Tavenier, 28 januari 2025, Noordwijk

1 Mache Dich / Bewening van Jezus	1200,- euro
2 Roos en as	700,-
3 Storm op zee	1700,-
4 Wak	1400,-
5 IJsland	750,-
6 Licht wat naar je toekomt	500,-
7 Gedachtenistafel: Violet licht, opkomend vanuit de as	900,-
8 De reiziger	1700,-
9 De droom van Jozef	1500,-
10 Krijtrots in Denemarken	1700,-
11 Rotsen in de branding, Cornwall	1800,-
12 Water en Licht	1300,-
13 Croagh Patrick, Ierland	1500,-
14 Van het donker naar het licht I	1300,-
15 Van het donker naar het licht II	1500,-

In de Oase gaat de expositie verder.

16 Een nieuw begin	1600,-
17 Krijtrotsen in Denemarken (aquarel)	450,-
18 Bloeiend in de sneeuw	1000,-
19 Paradise Regained	2000,-
20 Het eiland Iona, Schotland	1200,-
21 Licht aan het einde van de tunnel, Bretagne, Frankrijk	1100,-
22 De baai van Findhorn	1500,-
23 Hoornpapaver	1600,-