



# Samen Scholen



Cursus- en activiteitenprogramma  
Voorschotense Kerken

## Groen

GROEN is de rode(?) draad voor kerkelijke jaar 2019/20. Een spannend thema om 'Samen te Scholen'. GROEN dat roept direct genieten van een prachtige frisse natuur voor ogen en het besef dat wij mensen helaas veel doen om die prachtige frisheid te verstoren... GROEN is nieuw en jong, een 'groentje' zijn. Iets wat van toepassing is op jong (je moet nog zóóó veel leren) en oud. Je blijft immers leren en verwonderen, een leven lang. Hoe oud je ook bent, je kunt steeds weer iets nieuws beginnen.

Zoals Oosterhuis ooit dichtte:  
Blijf niet staren op wat vroeger was.  
Sta niet stil in het verleden.

Ik, zegt H(Z)ij, ga iets nieuws beginnen  
het is al begonnen, merk je het niet?  
Maar heden en toekomst bestaan niet zonder verleden,  
zonder traditie en ervaringen. GROEN kunnen we zien  
omdat er ook andere kleuren bestaan, die aanvullen,  
harmoniseren of soms contrasteren.

Wij hopen dat u ook dit seizoen weer iets kunt vinden om 'fris' te blijven of te worden. In allerlei vormen en maten bieden wij u een GROEN programma aan. Bijbelstudie, Meditatie, Beeldende kunst, Muziek, noem maar op. Overigens: alle kleuren (Rooms Katholiek, Anglicaans, Protestants en alle andere zoekers en vindsters) zijn overal welkom!!

ds. Anki Peper

## Liturgisch bijbellezen

Op de eerste (soms de tweede) maandagochtend van de maand lezen we de teksten van een zondag in die maand. We krijgen achtergrondinformatie bij de teksten (worden uitgereikt), laten de teksten op ons inwerken en wisselen uit wat de dingen die we gelezen hebben voor ons betekenen. Katholieken en protestanten zijn natuurlijk even welkom. Een inspirerend uur voor iedereen.

Data: zie website [www.rkvoorschoten.nl](http://www.rkvoorschoten.nl) of parochieblad De Augustinus  
Plaats: Pastorie H. Laurentius, Leidseweg 102  
Tevoren aanmelden is niet nodig.  
Begeleiding: pastoraal werker Dirk Gudde, ([dirkgudde@parochie-augustinus.nl](mailto:dirkgudde@parochie-augustinus.nl))

## Bruggenbouwers

De bruggenbouwers is een enthousiaste club jonge ouderen (vanaf +/- 30 jaar) die samen praten over geloof, kerk en de bijbel. Maar ook gesprekken over werk, liefde, verantwoordelijkheid en maatschappij komen regelmatig voorbij. Sommige deelnemers doen al jaren mee, anderen pas sinds kort en voor nieuwe deelnemers is altijd ruimte. Kom gerust een keer kijken, je bent van harte welkom!

Data: 8 okt., 12 nov., 9 dec., 14 jan., 20 feb., 24 maart.  
Tijd: 20.15- 22.00 uur  
Plaats: Bij een van de deelnemers thuis  
Informatie: ds. Bert Boter

## In Beeld

'Wanneer de verbeelding haar vleugels uitslaat, kan ze zichtbaar maken wat in ons hoofd leeft en nieuwe ervaringen geven en andere werelden ontdekken – een tocht naar 'onbekende en toch op de een of andere manier herkenbare gebieden' (Gerrit Kouwenaar).

Drie avonden samen kijken naar kunst – al ziende ontdekken wat het met jou doet. Met elkaar delen wat je waarom raakt. Elke avond staat één of twee werken van een actuele tentoonstelling centraal. Kennis van kunst niet nodig, wel nieuwsgierige openheid! Graag opgave vooraf.

Data:  
maandagavond 7 okt.: Joana Vasconcelos - I'm Your Mirror. 20/7/19 - 17/11/19 Kunsthal Rotterdam  
maandagavond 4 nov.: Richard Learoyd, 5/10/19 – 5/1/20, Fotomuseum Den Haag  
woensdagavond 11 dec.: Monet, Tuinen van Verbeelding. 10/19 - 2/2/20, Gemeentemuseum Den Haag  
Tijd: 20.00 tot 21.45 uur  
Plaats: de Werf  
Begeleiding en opgave: ds. Anki Peper

## Op Woensdagmorgen

Elkaar ontmoeten en in gesprek raken over leven en geloven, op een open en nieuwsgierige wijze. Niemand heeft de waarheid in pacht, we vragen en zoeken samen naar mogelijke antwoorden. Rode(groene?) draad is het thema van dit seizoen: 'GROEN'. Daarbij kun je denken aan de natuur, maar ook bijvoorbeeld aan 'nieuw beginnen'. Graag opgave vooraf.

Data: woensdagmorgen 2 okt., 13 nov., 11 dec.  
Tijd: 10.15 tot 11.30 uur  
Plaats: de Werf  
Begeleiding en opgave: ds. Anki Peper

## Lunch Gesprekken

Tussen de middag geen snel broodje in je eentje, maar aanschuiven aan tafel. Met elkaar lunchen (een broodje met soep of salade) en met elkaar in gesprek raken rond een boeiend en actueel onderwerp. Dat gespreksonderwerp wisselt, maar heeft steeds op de een of andere manier te maken met ons jaarthema: GROEN. Graag opgave vooraf (en achteraf een bijdrage voor de kosten).

Data: woensdag 9 okt., 6 nov., 4 dec.,  
Tijd: 12.00-14.00 uur  
Plaats: de Werf  
Begeleiding en opgave: ds. Anki Peper

## PREDIKANTEN

Ds. A. Peper Kon. Wilhelminalaan 12  
Tel. 071-8873350  
E-mail: [ankipeper@hotmail.com](mailto:ankipeper@hotmail.com)  
Ds. B. Boter J. Van Heemskercklaan 81  
Tel. 071-5289585  
E-mail: [bertboter@ziggo.nl](mailto:bertboter@ziggo.nl)  
Ds. W. de Boer De Oude Wereld 121  
2408 TL Alphen aan den Rijn  
Tel. 0172 608505  
E-mail: [willemmdeboer@kpnplanet.nl](mailto:willemmdeboer@kpnplanet.nl)

## R.K. PASTORAAL WERKER

D. Gudde p/a Leidseweg 102  
Tel. 071-5612508  
E-mail: [dirkgudde@parochie-augustinus.nl](mailto:dirkgudde@parochie-augustinus.nl)

## CHAPLAIN

Revd Ruan Crew Chopinlaan 17  
Tel. 071-5613020  
E-mail: [ruan@stjames.nl](mailto:ruan@stjames.nl)

## YOUTH WORKER

Mercedes Masters E-mail: [mercedes@stjames.nl](mailto:mercedes@stjames.nl)

## VOORZITTER RAAD VAN SAMENWERKENDE KERKEN

Ds. Freek Bakker E-mail: [f.l.bakker51@online.nl](mailto:f.l.bakker51@online.nl)

## Gebedskring

Vrijdagmorgen om de 14 dagen komen mensen bij elkaar om te bidden. Bidden om persoonlijke en sociale gedachten, moeilijkheden en problemen, maar ook om dankbaarheid en verwondering bij God te brengen.

In een veilige en rustige sfeer komen we samen van 10.00 uur tot 11.00 uur bij Peter en Nanne de Geus, Paganistraat 18 in Leiden.  
Vrijdag 6 september beginnen we weer.  
Iedereen wordt hartelijk uitgenodigd om mee te bidden.  
Inlichtingen: Nanne de Geus, tel. 071-5315918.

## De Psalmen

In het geheel van de boeken, die samen de Bijbel vormen, nemen de Psalmen een bijzondere plaats in, zowel in de katholieke als in de protestante traditie. Het zijn liederen waarin opklinkt hoe God met mensen omgaat en hoe mensen zich daarin een weg zoeken.

Psalmen zijn ontmoetingen met God, de schepping en de eeuwenoude geschiedenis van Israël. Maar allereerst zijn ze onze eigen verhalen in momenten van dankbaarheid, maar evenzeer in ongenadige moeilijkheden en pijn. We gaan drie ochtenden in het najaar met de Psalmen op weg, op de inmiddels vertrouwde oecumenische gespreksochtenden voor katholieken en protestanten in Klooster Huize Bijdorp, in reflectie en met aandacht voor eigen ervaringen.

Data: woensdag 18 sep., 25 sep. en 2 okt.  
Tijd: 10:00 – 11:30 uur  
Plaats: Klooster Huize Bijdorp (Veurseweg 3 – Voorschoten)  
Begeleiders: Pastoraal werker Dirk Gudde en oud-pastoraal werkster zr. Baptiste Tuin O.P.  
Aanmelden: bij het Kerkelijk Bureau van de r.k. parochiekerken.

Protestantse Gemeente Voorschoten:  
[www.dorpskerkvoorschoten.nl](http://www.dorpskerkvoorschoten.nl)

Parochiekern H. Laurentius en de Moeder Gods:  
[www.rkvoorschoten.nl](http://www.rkvoorschoten.nl)

St. James Church:  
[www.stjames.nl](http://www.stjames.nl)

## Eetcafé

Vanaf 4 sept. op woensdag in de even weken (behalve schoolvakanties) van 18.00 – 19.30 uur is er in het Pluspunt bij de Ontmoeting een "eetcafé". Je kunt daar samen met anderen, van jong tot oud, een warme maaltijd met koffie gebruiken voor slechts € 2,50 per persoon.

Informatie: Jaap Swager, tel. 071-5313067, e-mail: jacobswager@cs.com of Leon Cornelissen, tel. 071-5618259

## Leesgespreksgroep Laurentius

In onze parochiekern zijn wij afgelopen jaar van start gegaan met een nieuwe leesgespreksgroep onder leiding van pastoraal werker, Charles Horsthuis uit Noordwijk. We gaan uit van een boek en bespreken steeds een hoofdstuk of een gedeelte daarvan.

Ook in september zullen we doorgaan. Op de laatste dinsdag van de maand weer van 14.00u tot 15.30u in de pastorie van de Laurentius, Leidseweg. Op dinsdag 24 september zullen we het laatste hoofdstuk van het boek Schoonheid ervaren van Anselm Grun bespreken. Daarna wordt een nieuw boek geïntroduceerd voor bespreking vanaf dinsdag 29 oktober. Suggesties en opgave voor de leesgroep naar joost@naber.info.

## Bijbelkring op donderdagmiddag

Al jaren komt op donderdagmiddag een bijbelkring bij elkaar. Iedere bijeenkomst wordt een bijbeltekst besproken. Specifieke kennis van de bijbel is niet nodig, wel interesse en gezonde nieuwsgierigheid.

Data: 10 okt., 7 nov., 5 dec., 23 jan., 20 feb., 19 mrt.  
Tijd: 16.00 -17.00 uur  
Plaats: Consistorie van het Kruispunt  
Informatie: ds. Bert Boter

## Groene Muziek

Veel componisten hebben zich laten inspireren door de natuur. Tijdens vier bijeenkomsten luisteren we naar een aantal van de mooiste 'groene' klassieke stukken, steeds voorzien van een korte inleiding over de componist en het stuk zelf.

Werken die aan de orde komen zijn o.a. 'Die Hebriden' van Felix Mendelssohn, de 'Pastorale' van Ludwig van Beethoven, de 'Moldau' van Bedrich Smetana en 'The Lark Ascending' van Ralph Vaughan Williams.

Data: 17 okt., 14 nov., 6 feb., 12 maart  
Tijd: 20.00 - 22.00 uur  
Plaats: Consistorie van het Kruispunt  
Informatie en opgave: ds. Bert Boter

## Filmavond Vredesweek

Woensdag 18 september 2019

19.00 uur: Oecumenische vredesvesper, Kruispunt  
20.00 uur: Filmavond, de Werf:

DEKALOG (Krzysztof Kieslowski, 1989),  
Deel 8: 'Gij zult niet doden'  
o.l.v. Freek Bakker

## Spiritueel café

Plek van ontmoeting op het grensgebied van religie en cultuur. Plaats voor verschillende vormen van geloven. Jaarlijks 4 tot 5 bijeenkomsten, altijd op zondagmiddag. Programma: voordracht door een gastspreker, gelegenheid tot vragen / gesprek, muzikale omlijsting, na afloop ontmoeting met een drankje. Aankondiging van tevoren in plaatselijke media, weekbrief PG Voorschoten, De Augustinus, website: www.dorpskerkvoorschoten.nl

Data: 6 okt., 1 dec., 9 febr., 7 juni  
Tijd: 15.30 - 17.30 uur  
Plaats: Kruispunt  
Informatie: Arend-Jan Eshuis,  
e-mail: arendjaneshuis@gmail.com

## Groene Bijbelteksten

Het woordje 'groen' komt ongeveer 75 keer voor in de Bijbel. In 4 bijeenkomsten bekijken we een aantal van deze teksten. We doen dat 'close reading': zeer dicht op de tekst, waarbij we bij bijna ieder woord stilstaan en de tekst nauwkeurig bestuderen. Voor iedereen die graag door bijbelteksten vorst.

Data: 30 sep., 18 nov., 20 jan., 16 maart.  
Tijd: 20.00 - 21.30 uur  
Plaats: Consistorie van het Kruispunt  
Informatie en opgave: ds. Bert Boter

## Cantorijen en Koren

**Voorschotense Cantorij PGV**, repeteert vrijdagavond 19.00-20.00 uur in de Werf. Inloopconcerten in okt. en nov., jan. tot en met juni iedere derde zondag van de maand van 16.00 -17.00 uur in het Kruispunt.  
Info: Maria Rosenmüller, cantrix  
tel. 5623212, e-mail: mariarosenmoller@gmail.com

**Parochiekern H. Laurentius en de Moeder Gods Dameskoor**, repeteert maandag 13.30-14.30 uur in het Bondsgebouw  
Info: Mw. A. van Deursen, tel. 071-561 22 13

**Laurentiuskoor**, repeteert dinsdag 19.45-22.15 uur in het Bondsgebouw  
Info: H. Karis, tel. 5618898, h.karis@hotmail.com of R. Bot (dirigent), tel. 030-2368071, botnobel@xs4all.nl

## Vrouwengespreksgroep

Een keer per maand komt de vrouwengespreksgroep van de PGV bij elkaar om te praten over geloof en samenleving en wat ons als vrouwen binnen de kerk verder brengt in het geloof en het leven van alle dag. Nieuwe leden ook uit de RK parochie en allen die geïnteresseerd zijn, hartelijk welkom.

Data: iedere 2e donderdag van de maand.  
Tijd: 10.00 uur.  
Plaats: nu nog de ene maand in het Pluspunt en de andere maand in de Werf.  
Opgave en inlichtingen: Nanne de Geus,  
tel.071-5315918, e-mail: nannedegeus@hotmail.com

## Christelijke Meditatie

Ons leven is veelal vol drukte, haast en geluid. Het is goed regelmatig tijd te nemen om stil te worden en zo God in ons leven toe te laten. Het gebed is daarbij het middel bij uitstek. In de Christelijke traditie, waarbij steeds een bepaald gebedswoord of mantra wordt herhaald, is ook een vorm van bidden. Sinds 2007 wordt hier in Voorschoten door een groeiende groep mensen op deze manier gemediteerd. Om de persoonlijk meditatie te ondersteunen komen we regelmatig samen:

Op iedere zaterdagmiddag:  
Tijd: 16.00 – 17.00 uur  
Plaats: Bondsgebouw, Leidseweg 100, naast de H. Laurentiuskerk

Op de eerste en derde donderdag van de maandag  
Tijd: 19.30-20.30 uur  
Plaats: Het Pluspunt, Abraham v.d. Hulstlaan (naast de Ontmoeting)  
Informatie: Bep van der Zijden, tel: 071-5615354,  
e-mail: Bep.zijden@gmail.com  
U bent van harte welkom.  
Ook kunt u onze site raadplegen: www.wccm.nl

## Boekbespreking

In september beginnen we voor het 5e jaar met het bespreken van een boek. De 4e dinsdagochtend van de maand komen we bij elkaar en bespreken een gedeelte van het boek. De gesprekken zijn open en leren ons door elkaars ogen na te denken over wat de schrijver ons wil meegeven. Dit seizoen bespreken we het boek van Tomas Halik: "Raak de wonden aan", met als onder titel: "Over niet zien en toch geloven". Iedereen is welkom om met ons mee te doen.

Data: 4e dinsdag van de maand.  
Plaats: zo lang het kan in het Pluspunt  
Tijd: 10.00 uur.  
Inlichtingen bij Nanne de Geus, tel. 071-5315918.

## Gesprekstafels

In onze geloofsgemeenschap leven verschillende visies op allerlei (geloofs)onderwerpen. Het gebeurt alleen niet vaak dat we op een goede manier met elkaar over deze onderwerpen in gesprek gaan. Het goede gesprek wordt vooral gekenmerkt door het goede luisteren: de tijd nemen om elkaar te laten uitpraten, het stellen van verdiepende vragen en het je in de ander kunnen verplaatsen.

De pastoraatsgroep van de RK-parochie gaat na de zomervakantie van start met het organiseren van gesprekstafels op zondag na/tijdens de koffie, van 12.30 tot 13.15 uur. Ongeveer eens per 2 maanden. Dirk Gudde zal de gesprekken leiden. Voor een broodje/ krentenbol wordt gezorgd. Iedereen kan per keer besluiten om aan te schuiven. We gaan aan een aparte tafel zitten, mogelijk in een andere zaal, om het koffie drinken niet te verstoren.

Mogelijke gespreksonderwerpen zijn: oecumene, de biecht, aanbidding van het h. sacrament, houdingen in de liturgie, vrouw en kerk, de waarde van vasten, seksualiteit en leer, euthanasie, gebedservaringen en missionair kerk-zijn. We staan ook zeker open voor suggesties!

In september willen we de eerste gesprekstafel inplannen. We laten de datum en het gespreksthema zo snel mogelijk na de zomervakantie weten.

**PAROCHIEKERN H. LAURENTIUS en de MOEDER GODS H. Laurentiuskerk:** Leidseweg 98, 2251 LG  
**Pastorie H. Laurentius:** Leidseweg 102, 2251 LG  
**Bondsgebouw:** Leidseweg 100, 2251 LG  
**Kerkelijk Bureau Parochie:** Leidseweg 102, 2251 LG, tel. 071-5612508 (geopend op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 9.30 – 12.30 uur), e-mail: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl  
**Voor algemene en actuele informatie:** zie parochiegids of raadpleeg www.rkvoorschoten.nl

**PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN**  
**Dorpskerk:** Kerkplein 2, 2251 BS, tel. 071-5614078  
**De Hoeksteen** is de zaal naast de Dorpskerk  
**Kruispunt:** Schoolstraat 2, 2251 BH, tel. 071-5617455  
**De Werf en De Kelder:** zalen bij het Kruispunt  
**Ontmoeting:** Jan Evertsenlaan 2, 2253 XG, tel. 071-5720956  
**Het Pluspunt** is de zaal achter de Ontmoeting  
**Kerkelijk Bureau PGV:** Kerkplein 2, 2251 BS, tel. 071-5614078,  
e-mail: kerkelijk.buro.voorschoten@hotmail.com  
**Voor algemene en actuele informatie:** zie Kerkklok of raadpleeg www.dorpskerkvoorschoten.nl

**ST JAMES CHURCH, VOORSCHOTEN**  
An international English-speaking church in the Anglican (Church of England) tradition.  
Services every Sunday at 10.30 am in the British School, Karel Doormanlaan/Generaal Spoorlaan. During the summer and Christmas school vacations we meet in a different venue; details on our website www.stjames.nl.