

Provider 12+

JEUGD

Elke eerste zondag van de maand is er een provider bijeenkomst in de Kelder van het Kruispunt. We proberen een (Bijbels) thema op eigentijdse wijze tot leven te brengen. We gaan op allerlei manieren aan de slag. De ene keer creatief, dan weer sportief, soms werken we met stellingen een andere keer weer met video. Er is altijd wat lekkers, dit bakken we namelijk zelf.

Datum: elke eerste zondag van de maand

Tijd: 10.00 uur

Plaats: De Kelder van het Kruispunt

Informatie: Andre Potters-Kemp e-mail: pottovski@ziggo.nl

Kliederkerk (8-12 jaar)

JEUGD

Elke woensdag is er een activiteit voor kinderen. Tweemaal per maand is er een knutselactiviteit, een maal een film en een maal helpen we koken voor het Pluspunt. We sluiten aan bij de kerkelijke jaaragenda met activiteiten, maar vinden de wensen & inbreng van de kinderen zelf ook belangrijk.

Datum: elke woensdagmiddag

Tijd: 13:30 – 15:00 uur (knutselen)

Tijd: 16:00 – 18:00 uur (film)

Tijd: 16:00 – 20:00 uur (koken)

Plaats: De Kelder van het Kruispunt

Informatie: Mirjam Litjens e-mail: litjens.mirjam@gmail.com

Open Eettafel

Op woensdagen in de even weken vanaf 8 januari (behalve schoolvakanties) is er in het Pluspunt van 18.00 – 19.30 een open eettafel (het "eetcafé"). Het Pluspunt ligt achter het Gezondheidscentrum aan de Jan Evertsenlaan. Iedereen, oud of jong, kerkelijk of niet, alleen of met partner, is dan welkom voor een goede maaltijd tegen een habbekrats. Wel graag even aanmelden vanwege de inkoop bij Jaap Swager, tel. 071-5313067, e-mail: jacobswager@cs.com of Leon Cornelissen, tel. 071-5618259.

Emmanuel Gebedsgroep

Op dinsdagavond is er de Emmanuel Gebedsgroep in de Laurentiuskerk of in het Bondsgebouw.

De avonden hebben een gevarieerde invulling met een tijd van lofprijzing, getuigenissen, gebed, deling,...

Aanvang om 20:00 uur tot ongeveer 21:30 uur. Meer informatie is te vinden op: www.emmanuelnederland.nl/holland

2020: jan - aug



Samen Scholen



Cursus- en activiteitenprogramma Voorschotense Kerken

Veertigdagentijd 2020

Rond het thema 'pijn en nieuw leven' organiseert de Raad van Samenwerkende Kerken in de veertigdagentijd de volgende drie avonden met om 18.00 uur een vastenmaaltijd, om 18.50 uur een vesper, en om 19.30 uur een film met een nagesprek.

dinsdag 3 maart,

DYING YOUNG (Joel Schumacher, 1991), De Werf bij het Kruispunt.

woensdag 18 maart,

SARAH'S KEY (Gilles Paquet-Brenner, 2010), Het Bondsgebouw bij de H. Laurentiuskerk.

donderdag 2 april,

LONG WALK TO FREEDOM (Justin Chadwick, 2013), De Werf bij het Kruispunt.

Informatie: Freek L. Bakker, e-mail: f.l.bakker51@hotmail.com, tel. 5761130, mob. 06-13805668.

Debatavond: Een andere economie

Zuidas-dominee Ruben van Zwieten spreekt op de Debatavond, die de Raad van Samenwerkende Kerken elk jaar organiseert. Ds. van Zwieten werkt op de Zuidas in Amsterdam, waar hij in het centrum 'De Nieuwe Poort' gesprekskringen leidt met mensen uit de wereld van de banken en het bedrijfsleven. Frans ten Have, de voorzitter van de Ondernemingsvereniging Voorschoten zal na Van Zwietens betoog de eerste kritiek geven. We hopen op een boeiend debat.

Datum: 14 jan.

Tijd: 20.00 uur

Plaats: het Bondsgebouw

Informatie: Freek Bakker

Voor verdere informatie over (bestaande) bijeenkomsten:
www.dorpskerkvoorschoten.nl en www.rkvoorschoten.nl

Wat deed God voor hij de wereld schiep?

Op de laatste dinsdag van de maand houden we een oecumenische lees/gesprekskring in de pastorie van de H. Laurentius te beginnen om twee uur. We zijn nu het boekje van Nikolaas Sintobin : "Wat deed God voor Hij de wereld schiep?" aan het bespreken. Omdat elk hoofdstuk op zichzelf staat kan iedereen per middag instromen. Kom eens langs. Opgave voor deelneming: joost@naber.info

Actueel Avondgebed

Sinds een aantal jaren houden wij op de eerste woensdag van de maand een actueel oecumenisch avondgebed. Het gaat dan speciaal om de actualiteit als inspiratiebron voor ons gebed. Klimaatconferentie, vluchtelingen, kindsoldaten, haatzaaien zijn onderwerpen die tijdens dit gebed ter sprake komen. Het duurt een half uur en we beginnen om 19.00u in de H.Laurentiuskerk. Komt u ook?

Bijbelkring Donderdagmiddag

Al jaren komt op donderdagmiddag een bijbelkring bij elkaar. Iedere bijeenkomst wordt een bijbeltekst besproken. Specifieke kennis van de bijbel is niet nodig, wel interesse en gezonde nieuwsgierigheid.

Data: 23 jan., 20 feb., 19 mrt. Van 15.00 tot 16.00 uur
Plaats: Consistorie van het Kruispunt
Informatie: ds. Bert Boter, bertboter@ziggo.nl

Spiritueel Café

Plek van ontmoeting op het grensgebied van religie en cultuur. Plaats voor verschillende vormen van geloven. Jaarlijks 4 tot 5 bijeenkomsten, altijd op zondagmiddag 15.30 - 17.30. Programma: voordracht door een gastspreker, gelegenheid tot vragen / gesprek, muzikale omlijsting, na afloop ontmoeting met een drankje. Aankondiging van tevoren in plaatselijke media, weekbrief PG Voorschoten, RK parochieblad De Augustinus.

Data: 9 februari en 7 juni 2020
Plaats: Kruispunt, Koningin Julianalaan 2
Informatie: www.dorpskerkvoorschoten.nl

Gesprekstafels

In onze geloofsgemeenschap leven verschillende visies op allerlei (geloofs)onderwerpen. De pastoraatsgroep van de RK-parochie wil een goed gesprek over deze onderwerpen stimuleren. Een goede gesprek wordt gekenmerkt door goed luisteren, de tijd nemen om elkaar te laten uitpraten, het stellen van verdiepende vragen en je in de ander willen verplaatsen.

Wij organiseren 'gesprekstafels' op zondag na/ tijdens de koffie, van 12.30 tot 13.15 uur, 1 maal per 2 maanden. Voor een broodje/ krentenbol wordt gezorgd. U kunt per keer aanschuiven. Mogelijke onderwerpen zijn: oecumene, de biecht, aanbidding van het h. sacrament, houdingen in de liturgie, vrouw en kerk etc., suggesties zijn welkom.

Op Woensdagmorgen

Elkaar ontmoeten en in gesprek raken over leven en geloven, op een open en nieuwsgierige wijze. Niemand heeft de waarheid in pacht, we vragen en zoeken samen naar mogelijke antwoorden. Rode (groene?) draad is het thema van dit seizoen: 'GROEN'. Daarbij kun je denken aan de natuur, maar ook bijvoorbeeld aan 'nieuw beginnen'. Graag opgave vooraf.

Data: woensdagmorgen 8 jan.; 5 feb. ; 4 mrt. ;15 apr. ;13 mei
Tijd: 10.15 tot 11.30 uur
Plaats: de Werf
Begeleiding en opgave: ds. Anki Peper,
tel. 071-8873350, ankipeper@hotmail.com

Hanna Arendt: nieuw beginnen

Zij leefde van 1906 tot 1975 en wordt de laatste tijd meer en meer gelezen, vooral buiten Europa en Amerika. Deze drie avonden gaan we kijken wat Arendt bedoelde met het begrip 'nataliteit' (de tweede metaforische geboorte van een mens in het publieke domein) Elke keer wanneer we in de wereld iets nieuws aanvangen, worden we opnieuw geboren en die 'tweede geboorte' houdt dus nooit op. Door beginnen kan de mens de kringloop van gebeurtenissen doorbreken. We lezen een gedeelte van haar teksten en raken met elkaar in gesprek.

Data: maandag 20 jan.; 10 feb.; 2 maart
Tijd: 20.00-21.45 uur
Plaats: de Werf
Begeleiding en opgave: ds. Anki Peper
tel. 071-8873350, ankipeper@hotmail.com

Liturgisch Bijbellezen

Op de eerste (soms de tweede) maandagochtend van de maand lezen we de teksten van een zondag in die maand. We krijgen achtergrondinformatie bij de teksten (worden uitgereikt), laten de teksten op ons inwerken en wisselen uit wat de dingen die we gelezen hebben voor ons betekenen. Katholieken en protestanten zijn natuurlijk even welkom. Een inspirerend uur voor iedereen.

Data: zie website www.rkvoorschoten.nl of parochieblad De Augustinus
Plaats: Pastorie H. Laurentius, Leidseweg 102
Tevoren aanmelden is niet nodig.

Lunch Gesprekken

Tussen de middag geen snel broodje in je eentje, maar aanschuiven aan tafel. Met elkaar lunchen (een broodje met soep of salade) èn met elkaar in gesprek raken rond een boeiend en actueel onderwerp. Dat gespreksonderwerp wisselt, maar heeft steeds op de een of andere manier te maken met ons jaarthema: GROEN. Graag een bijdrage van de kosten van € 2,50.

Data: woensdag 15 jan., 12 feb., 11 mrt., 1 apr., 6 mei
Tijd: 12.00-13.30 uur
Plaats: de Werf
Begeleiding en opgave:
ds. Anki Peper, tel. 071-8873350, ankipeper@hotmail.com