

# Protestantse Gemeente Voorschoten

Zondag 13 maart 2022

Tweede zondag van de Veertigdagentijd



Zondag Reminiscere – ‘Denk aan uw barmhartigheid, HEER’

Psalm 25 vers 6

## Orgelspel

Woord van welkom

Stilte (staande)

Bemoediging en Groet:

V. Onze hulp is in de Naam van de Heer

**A. Die hemel en aarde gemaakt heeft.**

V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid

**A. en niet loslaat wat Zijn hand begon.**

V. De Heer zij met u!

**A.**



Drempelgebed –

V.: Met alle dagen van voorbij  
in ons hoofd en hart, God,  
willen wij stil zijn voor U.

**K.: Wilt U bij ons zijn  
en ons vrede geven.**

Allen: U hebt ons immers bestemd  
voor het leven.

**K. Wilt U bij ons zijn  
en ons helpen  
uw liefde te vieren.**

Allen: U hebt ons immers geroepen  
om te leven.

**K. Wilt U bij ons zijn,  
vergeet ons niet.**

Allen: U bent immers de Levende  
die geeft wat nodig is.  
Amen.

Zingen: Lied 25a 'Mijn ogen zijn gevestigd op God' (hierna gaan we weer zitten)

1 Mijn o - gen zijn ge - ves - tigd  
op God, of Hij mij redt.  
Mijn hart, hoe-zeer on - rus - tig,  
heb ik op Hem ge - zet.  
Kan ik de nacht ver - du - ren,  
waar-in Gij ver - re zijt?  
Gij zult mijn voe - ten stu - ren  
in 't duis - ter van de tijd.

2

Maar wees mij dan genadig  
en richt mijn leven op,  
dat ik opnieuw gestadig  
kan gaan in 's levens loop.  
Mijn hart, hoezeer onrustig,  
heb ik op U gezet,  
Mijn ogen zijn gevestigd  
op U, tot Gij mij redt.

Gebed om ontferming met als gezongen kyrie 'Deze veertigdagentijd ...'



De - ze veer - tig - da - gen - tijd  
wor - den wij weer in - ge - wijd  
naar het paas - ge - heim ge - leid.  
Ky - ri - e e - lei - son.

Zingen: Lied 561 'O liefde die verborgen zijt'



1 O lief - de die ver - bor - gen zijt  
in die - pe stil - ten eeu - wig - heid,  
er - barm u o - ver ons bestaan,  
het wordt ver - ra - den en ver - daan.

2 Hoe achteloos in ons midden wordt  
het kostbaar mensenbloed gestort  
en in het onbarmhartig licht  
het kruis des Heren opgericht.

3 De minsten van de mensen zijn  
daar uitgestrekt in angst en pijn.  
Tot aan het eind der wereld lijdt  
Christus in hun verlatenheid.

4 O liefde uit de eeuwigheid  
die met ons mens geworden zijt,  
wij bidden, laat ons niet alleen  
in al het duister om ons heen,

5 opdat ook wij o Heer U niet  
verlaten in uw diep verdriet  
maar bij U zijn in al de pijn  
waarmee de mensen mensen zijn.

Met de kinderen

Zingen: 'Wil je wel geloven dat het groeien gaat' vers 1 en 2



1. Wil je wel ge-lo-ven dat het groei-en gaat,  
klein en on-ge-loof-lijk als een bloe-men-zaad,  
dat je had ver-bor-gen in de zwar-te grond,  
en waar-uit een mooi-e bloem ont-stand.

Wil je wel geloven het begin is klein,  
maar het zal een wonder boven wonder zijn  
als je het gaat wagen met Gods woord alleen;  
dan gebeuren wondren om je heen.

Gebed

Lezing: Lucas 10 vers 25 tot en met 37

Zingen: Lied 320 'Wie oren om te horen heeft'



1 Wie o-ren om te ho-ren heeft  
ho-re naar de wet die God hem geeft:  
gij zult geen vreem-de go-den



maar Mij al-leen be - lij - den voort-aan.



Hoor, Is - ra-el, mijn ge - bo - den.

2 Bemin uw Heer te allen tijd.  
Dien hem met alles wat gij zijt.  
Aanbid Hem in uw daden.  
Dit is het eerste en grote gebod,  
de wil van God, uw Vader.

3 – Bied uw naaste de helpende hand.  
Spijzig de armen in uw land,  
een woning wilt hen geven.  
Het tweede gebod is het eerste gelijk;  
doe dit, en gij zult leven.

4 De macht der liefde is zo groot,  
geen water blust haar vuren uit,  
wanneer zij is ontstoken.  
Nu wil ontbranden aan liefdeswoord,  
God heeft het tot ons gesproken.

5 De liefde spreekt haar eigen taal,  
alle kwaad bedekt zij duizendmaal –  
vergeef al wie u griefde.  
Dit lied zal in de lucht opgaan,  
maar blijve in ons de liefde .

Overweging

Orgelspel

Zingen: Lied 858 'Vernieuw in ons, o God, uw liefde'



1 Ver-nieuw in ons, o God,



uw lief-de, len - te - licht.



Her - stel ons naar uw beeld en strijk



het kwaad uit ons ge - zicht.

2 Beadem ons, o Geest,  
met wonderlijke kracht,  
dan opent zich het leven weer,  
een bloem in volle pracht.

3 Geef ons, o Christus, deel  
aan levenslang geluk.  
Gedoopt in U, een nieuw bestaan –  
dat slaat geen dood meer stuk.

4 Drie-enig God, vervul  
wat U ons hebt beloofd,  
na al ons zoeken U te zien,  
dan staan wij oog in oog

Gebeden – Dankgebed, voorbeden met als acclamatie Lied 863 vers 6,  
stil gebed, 'Onze Vader'

1 Nu laat ons God de He - re  
dank - zeg - gen en Hem e - ren,  
want goed zijn al - le din - gen  
die wij van Hem ont - vin - gen.

## Mededelingen

Collecte – De opbrengst van de eerste collecte is bestemd voor het Kerk in Actieproject 'Kerk zijn doe je met elkaar'.

- De opbrengst van de tweede collecte is bestemd voor het Spiritueel Café.

Zingen: Lied 973 'Om voor elkaar te zijn uw oog en oor'

1 Om voor el-kaar te zijn uw oog en oor,  
te zien wie niet ge-zien wordt, niet ge-hoord,  
en op te van-gen wie zijn thuis ver-loor,  
hal - le - lu - ja,

2  
om voor elkaar te zijn uw hand en voet,  
te helpen wie geen helper had ontmoet:  
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,  
halleluja,

3  
om voor elkaar te zijn uw hart en mond,  
om op te komen voor wie is verstomd,  
voor wie gevangen zit of is gewond,  
halleluja,

4  
roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,  
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,  
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneshijn.  
Halleluja!

Zegen met gezongen Amen

Orgelspel