

Dienst van Woord en gebed



Gedragen door Licht

Voorafgaande aan de uitvaart van
Hillegonda Hendrina van Bemmel-Steenwinkel

~ *Gonny* ~

* 23 augustus 1934

† 12 oktober 2024

Op 18 oktober 2024
in de Dorpskerk te Voorschoten

Voorganger: Carijn Westeneng-Timmers

Organist: Herman Lodder

Muziek bij binnenkomst: *Mondscheinsonate* - *Ludwig van Beethoven*

Woord van welkom

De kleinkinderen en achterkleinkinderen steken aan de paaskaars de lichtjes aan

In Memoriam door Niels en Daphne

Bemoediging en groet

Psalm 90:1,2

1 Gij zijt ge-weest, o Heer, en Gij zult we-zen
de ze-ker-heid van al-len die U vre-zen.
Ge-slach-ten gaan, ge-slach-ten zul-len ko-men:
wij zijn in uw ont-fer-ming op-ge-no-men.
Wij mo-gen bou-wen op de vas-te grond
van uw be-lof-ten en van uw ver-bond.

edboek Online

2 Nog eer de bergen uit de baaierd stegen,
de aarde en de zee gestalte kregen,
nog eer uw scheppend woord aan alle leven
een wereld om te wonen heeft gegeven,
God, zijt Gij God, dezelfde die Gij zijt,
van eeuwigheid en tot in eeuwigheid.

Muziek door Berdine van Bemmelen en Eric Schulp: *Après un rêve* - *Gabriel Fauré*

Gebed

'*Mijn liedje voor jou*' door Hans van Bemmelen

'*Jij bent voor mij*' door Arco Van Bemmelen

Foto herinneringen (muziek: *And Still - Peter Gabriel*) ingeleid door Wouter van Bommel

*All gone away
All gone away
I place my head against your skin
As I did as a boy

And still, your hands feel cold
Those hands that brushed my hair
I feel you everywhere
And I'll carry you inside of me
In every place that I will be

And still, the warm winds will blow
Still, all the rivers flow
And still, the green grass will grow
In every place I choose to go

I wander 'round the house
In which we lived
Cupboards full of coats and hats
Your presence everywhere

And in every corner, memories form
You warmed us like the sun
And every morning, you'd be there*

*Now you're gone
You warmed me like the sun

In your belly
With your food
In your love of family and friends and
The dogs and the horses too
In the life of the conversation
Connecting one and all
And your spirit would find
Its place, its home
Its face in the music

Your eyes, so young, so old
Still, your hands are cold
I feel you everywhere
And I'll carry you inside of me
In every place that I can be

And still, the warm winds will blow
Still, all the rivers will flow
And still, the green grass will grow
In every place I choose to go
I carry you inside of me*

Schriftlezing

Mattheüs 16:13-20

Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg Hij zijn leerlingen: 'Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?' Ze antwoordden: 'Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.' Toen vroeg Hij hun: 'En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?' 'U bent de messias, de Zoon van de levende God,' antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem: 'Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En Ik zeg je: jij bent Petrus, en op die rots zal Ik mijn kerk bouwen; de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven; alles wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en alles wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.' Daarop verbood Hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat Hij de messias was.

Johannes 11:25

Maar Jezus zei: 'Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft

Lied 'Aan U behoort, o Heer der heren'



1 Aan U be-hoort, o Heer der he-ren,
de aar-de met haar wel en wee,
de stei-le ber-gen, koe-le me-ren,
het vas-te land, de on-ze-ker-e zee.
Van U ge - tui-gen dag en nacht.
Gij hebt ze heer-lijk voort-ge-bracht.

Liedboek Online

3 Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

4 Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Overdenking

Lied 'Beveel gerust uw wegen'

1 Be - veel ge - rust uw we - gen,
al wat u't har - te deert,
der trou - we hoe - de en ze - gen
van Hem, die 't al re - geert.
Die wol - ken, lucht en win - den
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel we - gen vin - den
waar - langs uw voet kan gaan.

Liedboek Online

3 Laat Hem besturen, waken
't is wijsheid wat Hij doet!
Zo zal Hij alles maken,
dat ge u verwonderen moet,
als Hij, die alle macht heeft,
met wonderbaar beleid
geheel het werk volbracht heeft,
waarom gij thans nog schreit.

Gebod

Lied 'Ga met God en Hij zal met je zijn'

1 Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou na - bij op al je we - gen
met zijn raad en troost en ze - gen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

The image shows a musical score for a hymn. It consists of four systems of music. Each system has a vocal line (treble clef) and a piano accompaniment (grand staff with treble and bass clefs). The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 4/4. The lyrics are written below the vocal line. The first system starts with a '1' indicating the first verse. The second system continues the lyrics. The third system continues. The fourth system ends with a double bar line.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:

bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:

in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn

tot wij weer elkaar ontmoeten,

in zijn naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen

Muziek: 2e deel (largo) uit de 9e symfonie - Antonín Dvořák

U krijgt gelegenheid Gonny een laatste groet te brengen. Aansluitend kunt u de familie condoleren en is er koffie, thee en broodjes.