

# *Gereformeerde Kerk van Voorschoten herdacht haar 75-jarig bestaan*

VOORSCHOTEN — Met een feestelijk samenzijn in het kerkgebouw is gisteravond het feit herdacht, dat de Gereformeerde Kerk van Voorschoten 75 jaar geleden werd geïnstitueerd. Na een korte inleiding door ds. D. J. Modderaar besteeg ds. P. N. Kruyswijk, de eerste predikant in het huidige kerkgebouw, de kansel om de Gemeente deelgenoot te maken van zijn herinneringen aan alles, wat heeft geleid tot de institutie van de Gereformeerde Kerk van Voorschoten.

Deze kerk, aldus ds. Kruyswijk, is wat het ontstaan betreft een uniek geval. Onafscheidelijk met dat ontstaan is de naam van de familie Van Kempen verbonden. In 1865 werd de fabriek van Van Kempen naar Voorschoten overgeplaatst. De heer Van Kempen stuurde zijn procuratiehouder erop uit om in het dorp kinderen Gods te zoeken. Hij vond er maar weinig. Niettemin werd toen de grondslag gelegd voor de later geïnstitueerde kerk.

## *Scholen*

Er kwam een christelijke bewaarschool en toen de kindertjes er vanaf kwamen, ontstond de behoefte aan een christelijke lagere school. De eerste steen daarvoor werd gelegd door Groen van Prinsterer, een relatie van de Van Kempens.

Toen de kinderen deze school hadden doorlopen, gingen de Van Kempens over tot de inrichting van een evangelisatielokaal. Hier werd gecatechiseerd. In 1880 deed het bollenbedrijf zijn intrede in Voorschoten en met het bedrijf van Van Kempen vormde het de exponenten, die in 1889 leidden tot het stichten van een kerk.

Was de naam Gereformeerde Kerk aanvankelijk verboden, toen Neder-

land zijn eerste christelijke kabinet kreeg, werd dat verbod herroepen. Met name de toenmalige minister van binnenlandse zaken, De Savornin Lohman, gaf toestemming de naam Gereformeerde Kerk van Voorschoten als officiële aanduiding te bezigen. Voorschoten had aldus de eerste officieel zo geheten Gereformeerde Kerk in Nederland.

Ds. Kruyswijk memoreerde, hoe men in die tijd oprecht en met succes trachtte elkaar te vinden in Christus, ondanks verschillen van inzicht. Men leefde sterk met elkaar mee, en toen de Hervormde Gemeente in Voorschoten in ds. Fortgens eindelijk een orthodoxe predikant kreeg, werd in de gereformeerde kerk daarvoor gedankt.

Ds. Kruyswijk bood de jubilerende kerk een geschenk aan in de vorm van vijf „bejaarde” preken, waaronder één gehouden bij het verlaten van het oude kerkgebouw aan de Laan van Langenhorst en één bij de ingebruikneming van het nieuwe, huidige gebouw. Hij verzocht tenslotte de gemeente de toen gezongen psalm (116 : 7) te zingen.

Na de pauze was er een forum (waarin o.a. ds. Houtzagers had plaatsgenomen), dat met oudere kerkleden herinneringen ophaalde.