

## **Wat doet de Diaconie?**

### Deel IV

Eén van de taken van de diaconie is het optreden als “reisbureau”. Dit verdient nadere toelichting.

De diaconie maakt het mogelijk deel te nemen aan vakantieweken. Deelname aan zo'n vakantieweek is iets bijzonders. Er is een uitgebreid programma van excursies en alle mogelijke activiteiten binnenshuis. De kerkdienst op zondagmorgen is één van de hoogtepunten. De prima verzorging en de aandacht voor ieder persoonlijk worden genoemd. Dit heeft alles te maken met de grote groep vrijwilligers die zich enthousiast inzet om het de deelnemers zo veel mogelijk naar de zin te maken.

Diakenen zorgen voor het vervoer naar de vakantiebestemming en terug. Dus dat hoeft ook geen punt van zorg te zijn.

In 2009 hebben 8 personen aan de vakantieweken deelgenomen. Eén persoon nam deel aan een muziekweek in februari in Doorn. Zeven personen hadden in de

zomer een week vakantie in Hotel De Werelt in Lunteren.

Wie komt hiervoor in aanmerking? De diaconie wil hulp bieden voor hen die hard aan vakantie toe zijn maar de vakantie niet kunnen betalen. Wij zoeken met de betrokkenen naar mogelijkheden voor vakantie. Voor personen die wel de vakantie kunnen betalen, kunnen we bemiddelen als “reisbureau”: wij helpen hen zoeken hoe zij wel met vakantie kunnen gaan. Deze personen betalen de kosten of het merendeel ervan zelf.

Rond de jaarwisseling benadert de diaconie potentiële deelnemers voor de vakantieweken. Ook komt dan een oproep in de Kerkklok om u op te geven voor deelname aan de vakantieweken. Denkt u: dit is iets voor mij! Ik zou ook wel in aanmerking kunnen en willen komen voor een vakantieweek, dan kunt u één van de diakenen benaderen.

Wordt vervolgd.