

VOOR LATER

Wensen voor begrafenis of crematie



**Protestantse
Gemeente te
Voorschoten**

Er zijn mensen die makkelijk praten over hun wensen ten aanzien van begraven of cremen ...

Er zijn mensen die hun wensen kenbaar maken aan hun dierbaren ...

Er zijn mensen die dat allemaal een stuk moeilijker vinden en tijd nodig hebben ...

Er zijn mensen die er liever over zwijgen ...

Er zijn mensen die niet de behoefte hebben iets vast te leggen ...

Er zijn mensen die er voor kiezen het over te laten aan de nabestaanden ...

Er zijn mensen die bij nader inzien toch heel graag zo veel mogelijk goed geregeld willen hebben ...

Er zijn mensen ...

Op internet is over dit alles veel te vinden, en er zijn uitvaartondernemingen, die informatie kunnen geven. Er zijn ook tal van kerkelijke gemeenten die op eigen wijze proberen een bijdrage te leveren.

Als Protestantse Gemeente te Voorschoten bieden wij u dit boekje aan. Misschien kan het u helpen uw eigen wensen duidelijk te maken. Misschien zijn er mensen die u kunnen helpen bij het invullen.

Let wel: niet alles hoeft ingevuld, - dat is geheel aan u! Wij adviseren u uw naasten bekend te maken met uw wensen. En veranderen kan altijd weer ...

Naam:

Voornamen:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Op de volgende bladzijden geef ik te kennen wat mijn keuzes en wensen zijn.

*

1 Ik wil na mijn overlijden

- gecremeerd worden
- begraven worden, te
in een
 - algemeen graf
 - eigen graf
 - bestaand eigen graf
- Ik vind het goed dat aan het eind van de begrafenis de kist
 - een stukje daalt (maaiveldhoogte)
 - helemaal daalt
 - blijft staan
- Ik laat dit aan mijn nabestaanden over.

2 Plaats van opbaring:

- thuis
- elders, nl.:
- uitvaartcentrum

Graag wil ik dat daar wel/niet gelegenheid wordt gegeven tot afscheid nemen.

3 Er mag wel/niet een dankdienst voor mijn leven gehouden worden.

Zo ja, in:

- het Kruispunt
- de Dorpskerk
- aula Rosenburgh
- aula Rhijnhof
- anders, namelijk:

Deze dienst mag wel/niet geleid worden door iemand van de Protestantse Gemeente te Voorschoten.

Ten aanzien van de dienst heb ik de volgende gedachten en wensen:

- Bijbellezing:

- liederen:
- orgelspel:
- muziek:

Er mogen wel/geen toespraken gehouden worden.

Zo ja,

- alleen namens kinderen/kleinkinderen
- alleen uit eigen familiekring
- alleen door mensen die ik zelf van te voren heb gevraagd, namelijk:

Er mogen wel/geen bloemen zijn.

Zo ja,

- ik laat de keuze van de bloemen over aan de nabestaanden
- het liefst

Overige opmerkingen:

.....

4 Rouwbrieven en condoleren

Er mogen wel/geen rouwbrieven worden verzonden.

Zo ja: gelieve deze voor/na de uitvaart te versturen.

Ik heb de volgende tekst gekozen voor boven de rouwbrief:

Er mogen wel/geen advertenties worden geplaatst.

 Zo ja, dan in de volgende krant(en):

Mijn wens is dat er wel/geen gelegenheid is tot condoleren en ontmoeting.

 Zo ja, tijdstip:

- 's middags/'s avonds
- voorafgaand aan de uitvaart
- voorafgaand aan de dienst/viering
- na afloop van de begrafenis/crematie

 Zo ja, plaats van condoleren/ontmoeting:

- zo mogelijk aan huis
- in het rouwcentrum
- in de kerk
- elders, namelijk:

5 Ik wil graag wel/geen steen op mijn graf.

 Zo ja, dan wil ik graag de volgende tekst op de steen:

6 Ik beschik over de volgende documenten:

- testament bij notaris
- donorcodicil
- verzekering, polisnummer:
- adressenlijst

7 Mijn contactpersoon/executeur testamentair is:

.....

8 Graag wil ik hier nog het volgende aan toevoegen:

.....

Datum:

Plaats:

Handtekening:

In de Protestantse Gemeente te Voorschoten wordt een overlijden bekend gemaakt via de Weekbrief die op donderdag per mail wordt verzonden en op zondag voorafgaande aan de dienst wordt uitgedeeld. In de dienst zelf wordt mededeling gedaan vóór de dienst der gebeden. Staande bij de Paaskaars, maakt de dienstdoende predikant het overlijden bekend. Na een moment van stilte zingt de gemeente Lied 961 uit het Liedboek ('Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe.') Tijdens de dienst der gebeden wordt voorbede gedaan voor de nabestaanden.

De eerste zondag van november worden tijdens de dienst ter gedachtenis de namen genoemd van hen die in het voorbije jaar zijn overleden. Nabestaanden worden voor deze dienst van harte uitgenodigd die bij te wonen.

Mocht u over dit boekje, uw gedachten en wensen, met iemand van de kerk willen praten dan kunt u hier een gesprek over aanvragen bij één van de ouderlingen (Ineke van Kempen, tel.: 5313260; Babs van der Schoot, tel.: 5613635; Dia Kruizinga, tel.: 0653278193) of bij één van de predikanten (ds. Anki Peper, tel.: 8873350; ds. Bert Boter, tel.: 5289585; ds. Willem de Boer, tel.: 0172 608507) of bij uw vaste contactpersoon.